



ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ  
ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ  
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ἐν Βατοπαιδίῳ,  
Χριστούγεννα 2017

Πρὸς  
τὴν Τοπικὴν Διοίκησην Τριτάλων  
τῆς Διεθνoῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Μὲ πολλὴ χαρὰ δεχθήκαμε τὶς εὐχές σας μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν Ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ πατρικῶς ἀντευχόμεθα ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος νὰ γίνῃ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς σας.

«Ὁ τῶν ὄλων Κύριος» κατήλθε στὴν γῆ γιὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπον, «ὄν ἔπλασε» ἀπὸ τὴν πλάνη τοῦ ἔχθροῦ, ὅτι «δι' ἀρπαγῆς» θὰ κατορθώσῃ τὴν «ἰσοθειαν» καὶ γι' αὐτὸ «ἐγυμνώθη Θεοῦ», γιὰ τὴν «ἀπέστη ἀπ' Αὐτοῦ» γιὰ νὰ κυβερνᾶται ἀπὸ τὸ θέλημα τῆς χοϊκῆς φύσεώς του καὶ νὰ ἔχει «πρόσκαιρον ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν». Ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ἀνέλαβε ὅλες τὶς συνέπειες τῶν δικῶν μᾶς ἁμαρτιῶν καὶ διὰ τὴν ὑπακοὴν στὸ πατρικὸ θέλημα καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων «ἠτιμάσθη, ἐμαστιγώθη, ἐρραπίσθη, ἐσταυρώθη» καὶ «ἐν νεκροῖς ἐλογίσθη», καὶ μεταποίησε τὸν «Κρανίου τόπον» σὲ παράδεισον τρυφῆς, γιὰ τὴν παρ' ὅλην τὴν ὀδύνη Του, «ἀχώριστος ὑπῆρξε τῷ Πατρὶ» καὶ γι' αὐτὸ ἔσωσε τὸν «παραπεσόντα ἄνθρωπον» καὶ τὸν ἀνέστησε ἀπὸ τὸν «πυθμένα τοῦ ἄδου» καὶ τοῦ χάρισε τὴν υἰοθεσίαν καὶ τὸν ἔκανε θεὸν κατὰ Χάριν. Ὅλες αὐτὲς οἱ εὐλογίες πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, γιὰ τὴν ὅτι ὁ Χριστὸς «διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐσαρκώθη».

Εὐχόμεθα ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ Χριστὸς, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, νὰ γίνῃ ἡ μόνη μέριμνά μας καὶ κατὰ τὸ ἀνατέλλον Νέον Ἔτος 2018, τὸ πῶς θὰ κατοικήσῃ ἐντὸς ἡμῶν διὰ τῆς Χάριτός Του, τὴν ὁποῖαν λαμβάνομεν ἐκ τῶν ἁγίων Μυστηρίων καὶ τῆς προσωπικῆς μας ἀσκήσεως διὰ τὴν κάθαρση τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ἐκ τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν. Ἀμήν.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας  
Μεγίστης Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί